



Corona

Aan onze goede vrienden in Holland,
Groeten uit Lucknow, India.

We willen jullie een update geven over de huidige situatie hier. Jullie hebben waarschijnlijk al veel nieuws gehoord via Social media. Sinds vorig jaar hebben we te maken met het corona pandemie in India. Op de een of andere manier was 2020 niet zo erg en zijn we daar doorheen gekomen met een aantal ups en downs.

Maar dit jaar is Corona teruggekomen. Vooral in onze stad in Lucknow in Noord India. Iedere dag gaan er veel mensen dood. In de afgelopen weken zijn verschillende evangelisten, bisschoppen en kerkleiders en mij eigen familieleden en goede vrienden overleden aan corona. Mensen leven in angst en onzekerheid. De situatie is angstaanjagend en verschrikkelijk op dit moment. Alleen Jezus kan ons redden. Daarom besteden we veel tijd aan gebed. We weten dat onze Heer spoedig komt zoals hij ons beloofd heeft. Amen.

Scholen zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Kinderen hebben hier last van bij hun studie. Sommige van onze medewerkers zijn ook opgenomen in het ziekenhuis of verblijven thuis in quarantaine vanwege het virus. Daarom moeten we nu ook voor onze medewerkers zorgen en voor de kinderen die in kinderkuis wonen. Op de een of andere manier is het ons gelukt om onze medewerkers tot april weer te betalen. We weten nog niet zeker hoe we de komende maanden zullen overleven als de huidige sluiting wordt verlengd we bidden dat God het pandemie snel over zal zijn.

BID ALSTUBLIEFT VOOR ONS.





Pradeep en Vineeta

STICHTING THOMAS STEUNT:

1. De Thomas Academy
2. Each One Teach One
3. Het vrouwen onderwijs
4. Self support Project
5. Evangelisten
6. Het kindertehuis

Door de genade van God gaat het tot nu toe goed met Vineeta en mij. We blijven zelf in isolatie en gaan niet naar buiten. Sommige jongere mensen helpen ons door boodschappen te doen en eten te halen bij winkels die hier dichtbijgelegen zijn. We proberen zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen om onszelf veilig te houden.

We hebben sommige kinderen die in het kindertehuis wonen naar hun dorpen teruggestuurd. Omdat dorpen op dit moment veiliger zijn dan de stad. Het gaat met al deze kinderen goed. We steunen ze vanaf hier met voedsel en andere benodigdheden. Zo snel als de situatie weer normaal wordt zullen ze weer terugkomen om hun studie te hervatten.

We hebben nu gehoord dat de derde golf corona hier binnenkort zal komen en nog gevaarlijker zal zijn. We weten nog niet wanneer dit zal zijn. We weten wel dat de maanden mei en juni cruciaal zullen zijn. Daarom hebben we veel gebed nodig. Op dit moment kunnen we zeggen dat God goed is voor ons. We claimen de beloftes uit Psalm 91 en Psalm 23 iedere dag. Onze God is Trouw in zijn beloftes. Lof en glorie voor Hem.

Jullie zijn ook iedere dag in ons gebed. Zorg alsjeblieft goed voor jezelf kunt We houden van jullie en bidden voor jullie omdat we jullie in ons hart gesloten hebben.

Dank jullie wel,
God zegen,
Pradeep Gunnar.

Hierbij een oproep tot gebed voor India.

Indien u een donatie wilt doen en ons werk in India wilt steunen kunt u de donatieknop gebruiken.

[DONEREN](#)

