



## Corona

Aan onze goede vrienden in Holland, Groeten uit Lucknow, India.

Allereerst heel hartelijk dank voor uw gebed en uw giften in het afgelopen jaar. We hebben Gods nabijheid mogen ervaren in het donkere jaar wat achter ons ligt.

### Thomas Academy

Het was een moeilijk jaar waarin COVID tot een lange lockdown heeft geleid en de school gesloten was. Omdat vrijwel geen van onze leerlingen een computer of laptop heeft was onderwijs niet mogelijk. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het onderwijs. Op dit moment is de school weer open en komen er langzaam weer leerlingen naar school. Voor veel ouders is het sturen van hun kinderen nog een drempel omdat zij erg angstig zijn dat het virus weer toe zal slaan. Sommige kinderen hebben in de COVID periode hun vader en/of moeder verloren. Onze organisatie TECS geeft deze leerlingen bijstand thuis en onderwijs op school.

Neetu, een jonge moeder met 2 kinderen verloor haar man door COVID. Omdat haar man de enige was die inkomen genereerde voor het gezin -zoals dat over het algemeen in India is- kwam er geen geld meer binnen om van te leven. Inmiddels hebben we Neetu een baan als assistent op onze school gegeven en krijgt de tweeling Ruhi en Juhi bij ons onderwijs. Wij zullen voor ze blijven zorgen, ook in de toekomst.

We willen onze leerlingen voorzien van een schooltas met naam en logo van onze school. Allereerst is dat beter voor het vervoer van de schoolmaterialen, zodat we ze langer kunnen gebruiken en daarnaast draagt het ook onze christelijke naam uit naar onze omgeving in India. De schooltas willen we gratis geven. We willen schooltassen van verschillende formaten; voor de onderbouw wat kleinere en de bovenbouw wat grotere. Een schooltas kost 5 euro.





## WILT U BIDDEN VOOR:

1. Nabestaanden COVID slachtoffers,
2. Ouders, leerlingen, leerkrachten en leiding van Thomas Academy,
3. Evangelisten in het veld in India,
4. De juiste mensen in de kinderopvang,
5. Pradeep en Vineeta Gunnar

## GEEF EEN DONATIE VOOR:

- Een schooltas met logo van Thomas Academy voor 5 euro
- Upgraden van computers in het computerlokaal
- Voor de start van kinderopvang Vishwa-Jyoti
- Onderwijs voor de tweeling Ruhi en Juhi
- Luisterbijbels

Ons computerlokaal wordt op dit moment door ons gerenoveerd. We zijn van plan om onze computers, die verouderd zijn, te upgraden. We hebben 18 computers. Het onderwijs in India is de laatste jaren veranderd: veel ouders willen dat hun kinderen een high tech opleiding krijgen met computers en laptops. Wij proberen zo goed mogelijk onderwijs te geven, wetende dat veel van onze kinderen uit zeer arme gezinnen komen waar de middelen ontbreken voor een computer of laptop.

## Childrens Home en Dagopvang

Ons Childrens Home, waar nu 5 kinderen verblijven, zal voorlopig geen nieuwe kinderen krijgen vanwege nieuwe regels vanuit de overheid. Daarom hebben we besloten in de Childrens Home op de benedenverdieping een kinderdagopvang te starten. In de wijk waar onze school gevestigd is wonen veel jonge gezinnen die daar behoefte aan hebben. De opvang zal de naam "VISHWA-JYOTI PLAY SCHOOL" gaan heten wat **Licht van de Wereld** betekent. We hopen van maandag tot en met vrijdag open te zijn en tenminste 25 kinderen op te vangen. We hebben hiervoor een professional nodig met 2 assistenten. We zullen het 1<sup>ste</sup> jaar van deze medewerkers moeten zien te bekostigen, maar daarna zal het zelfvoorzienend zijn. Het 1<sup>ste</sup> jaar kost de professional 250 euro per maand en de beide assistenten 100 euro per persoon per maand (totaal 450 euro per maand voor allen).

## Evangelisatie

Ook onder onze evangelisten heeft COVID slachtoffers gemaakt. Wij proberen hun nabestaanden zo goed mogelijk te helpen. We zien ook dat er onzekerheid en angst leeft onder de evangelisten. De haat tegen christenen neemt toe. We hebben uw gebed daarin hard nodig. We willen dit jaar een aantal leiderschapsconferenties houden en het SSS project opstarten. SSS project betekent Self Supporting Scheme. De bedoeling is dat evangelisten zichzelf helemaal onderhouden en zelfvoorzienend zijn.

Wij zijn dankbaar voor het feit dat we vrienden in Nederland hebben en zijn dankbaar voor jullie gebed en medeleven.

Dank jullie wel,  
God zegen,  
Pradeep Gunnar.

[DONEREN](#)

